

NIEUWSBRIEF APRIL 2017

De situatie in Madagaskar

Aan het einde van 2016 dreigde er een hongersnood uit te breken in het zuiden van het land. Gelukkig heeft dit keer de regering wel erkend dat er een groot probleem in het zuiden was, en is er noodhulp op gang gekomen. Ook heeft het dit afgelopen regenseizoen behoorlijk geregend in het zuiden, er waren zelfs overstromingen. En hierdoor heeft men weer iets meer drinkwater en heeft men kunnen planten. Hopelijk kan men ook over een paar maanden oogsten, maar de directe dreiging van een humanitaire ramp is er niet meer. In januari heeft een relatief zware aardbeving (5,7 op de schaal van Richter) de hoogvlakte van Madagaskar getroffen, en het epicentrum lag tussen Antsirabe en Ambositra, vlak bij ons dus. Gelukkig viel het mee met de schade.



kleine kindjes worden groot; Mamitiana in 2010 en in 2017

Ontwikkelingen in Ambositra

Bezoek

Madeleine Perrick, 59, advocate uit Brussel, heeft ons maar liefst zeven maanden geholpen met velerlei activiteiten in Ambositra. Na haar eerste twee maanden heeft zij spontaan haar terugreis datum uitgesteld tot eind april. Zij heeft vooral Mme Honorine ondersteund met het doen van de dagelijkse boodschappen voor de kinderen en voor de kantine. En ook bijna dagelijks ging zij mee met Mme Honorine op huisbezoeken bij de door de stichting ondersteunde families. Doordat Madeleine ook wat financiële steun heeft gekregen van haar familie en vrienden konden we ook wat families toevoegen aan onze lijst. In de loop van de tijd heeft Madeleine ook haar rol in de kleuterklas op zich genomen, en heeft zodoende de laatste weken dagelijks geknutseld met kleine groepjes kleuters. Wij zijn heel blij met alles wat zij heeft gedaan en haar rol in de stichting, en we willen haar heel hartelijk bedanken. En natuurlijk hopen we, net als Mme Honorine en alle kinderen, dat ze gauw terug komt!



Ankanin'ny Fitiavana

Ook dit schooljaar zijn we weer begonnen met de schoolkantine voor de kleuters van de basisschool in Ambositra. Naast de 50 kleuters die hier elke dag een gezonde maaltijd krijgen, eten er ook 23 (wees)kinderen mee, waarvan we weten dat ze thuis echt niet genoeg te eten krijgen.

Gelukkig kunnen we de rest van het schooljaar deze kantine verzorgen en zullen we in de grote vakantie de kantine voor de

weeskinderen uit de buurt door laten gaan.

Met de kinderen in ons centrum gaat het zoals altijd heel goed. Fanomezana is toegelaten op de universiteit en krijgt zelfs een beurs (van 8 euro per maand) wat wil zeggen dat hij het toelatingsexamen heel goed heeft gemaakt. Faly, een van de weeskinderen die bij Mme Honorine's dochter woont is begonnen met zijn opleiding tot verpleegkundige. Alle studenten, en vooral de verpleegkundigen lopen al regelmatig stage, en dat is vaak ver weg op het platteland.



Ingrid (onze penningmeester) en haar echtgenoot Jeroen Grond hebben aan alle 8 studenten een Wakawaka lamp met oplader gegeven, zodat ze, als ze op stage zijn, kunnen studeren en hun telefoons kunnen opladen. Hartelijk dank, ook namens de studenten.

Na de aardbeving van 15 januari hebben we het grote huis helemaal gerenoveerd. De scheuren werden nu toch echt wel te groot. Het gebouw is toentertijd nooit goed gebouwd, maar nu hebben we het zo goed gerenoveerd, met beton en ijzer in de hoeken en in het midden toegevoegd, zodat we weer een flink aantal jaren verder kunnen.

Hulp aan gezinnen

In december 2016 hebben we weer een feestje georganiseerd voor alle kinderen en gezinnen in Ambositra. Naast de maaltijd en ander lekkers hadden we een groep circusartiesten uit Tana



laten overkomen. Niemand had ooit zo iets eerder gezien. Met open mond keek men naar de acrobatie, er werd heel hard gelachen om de clowns, en toen de act met het vuur spuwen begon wist men helemaal niet meer wat men zag. Kortom, het was een groot succes!

En in de paasvakantie in maart 2017 zijn alle kinderen, plus Lola, Liva, Solo en Claire en hun kinderen weer een paar dagen in de Residence op vakantie geweest. Bijna alle kinderen zijn de hele maandag naar de paaskermis in de stad geweest, en Mme Honorine heeft heerlijk uitgerust en genoten van onze steeds mooier wordende tuin.



Antsirabe

Residence Madalief

2016 was wederom een zeer succesvol jaar voor de Residence. We hadden maar liefst 70% meer gasten dan het jaar daarvoor! Het was hard werken voor iedereen, maar het is zo fijn om de complimenten van gasten te krijgen, en om op bv Tripadvisor te lezen hoe leuk het is om bij ons te verblijven, hoe lekker het eten is, en hoe aardig de bediening! Dat maakt ons best trots!

We hebben in het begin van 2017 geïnvesteerd in het repareren van de kamers na de aardbeving, want ook hier hadden we scheuren in de muren. We hebben nieuwe gordijnen en beddenspreien gemaakt, en nieuwe stoelen voor in het restaurant aangeschaft. Het is nu allemaal nog mooier geworden!

Hulp aan basisscholen in de buurt van de Residence

Doordat we in 2016 zoveel meer gasten hadden, hadden we ook meer inkomsten en ook weer meer giften. Hierdoor hebben we in december een basisschool toegevoegd aan onze schoolkantine, waardoor we vier maanden lang meer dan 1200 kinderen 4x in de week konden helpen met een gezonde maaltijd op school!



Mika in 2010 en in 2017

Bouwwerkzaamheden

Half oktober 2016 zijn we begonnen met de bouw van 3 klaslokalen voor het Lycee in Mandanirezaka. De kinderen van de examenklas moesten al jaren naar de andere kant van de stad omdat er niet genoeg lokalen waren voor deze klas. En onze mannen, samen met de ouders van de leerlingen hebben wederom een nieuw record gevestigd. Zelfs voor de kerst vakantie waren de klaslokalen klaar! We hebben samen met de leerlingen en ouders een mooi feestje gevierd!

Hulp aan gezinnen

In Antsirabe en Ambositra gaan we nog altijd door met de ondersteuning van gezinnen. Dit zijn vaak alleenstaande moeders, en soms vaders, of gezinnen met gehandicapte of zieke kinderen. In Ambositra zijn het er momenteel 24 en in Antsirabe 12. En elke keer zien we weer hoeveel effect een klein beetje ondersteuning heeft op deze gezinnen. Het feit alleen al dat de moeders niet meer elke dag bang hoeven te zijn dat ze geen eten hebben voor hun kinderen 's avonds, geeft ze zo'n opluchting, waardoor ze meer ruimte hebben om kleine activiteiten te ondernemen waardoor ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen.

Andere activiteiten

Samen met Olmer en Marcella van de stichting Eyes for the world hebben we in maart 2017 150 brillen kunnen uitdelen.



Zowel aan kinderen als aan ouderen, en het was fantastisch om te zien dat mensen weer konden lezen, of zoveel meer om zich heen konden zien. Ook hadden zij 300 flesjes bij zich, die we nadat de kinderen van de basisschool in Mandanirezaka afval hadden verzameld onderweg naar

school, aan de kinderen hebben uitgedeeld. Zodoende hoeven zij geen wegwerpflessen meer te kopen, en kunnen ze drinken mee naar school nemen.

Daniel Fanomezantsoa

We hebben heel goed nieuws! Daniel, die al vanaf zijn 8e bij Mme Honorine woonde, en sinds twee en half jaar bij ons op de Residence werkt, is vader geworden. Op ?? maart is zijn vriendin bevallen van een gezonde zoon. Wij zijn heel trots en blij dat het allemaal goed gegaan is, en zullen er alles aan doen dat ouders en zoon een goede toekomst zullen hebben!

Plannen voor de komende maanden

We gaan door met het bouwen van klaslokalen, zolang dit zo nodig is, en wij er de middelen voor hebben. Ook gaan we uiteraard door met de schoolkantine waarmee we zoveel kinderen kunnen helpen.

Dit jaar gaan we met ons hotel over op 100% **zonne-energie!** Hoe geweldig is dat om zelfstandig te kunnen functioneren zonder afhankelijk te zijn van vervuilende en onbetrouwbare energieleveranciers.

Ook gaan we een **waterbron** laten boren, zodat we niet meer



afhankelijk zijn van onze Franse buurman die ons in het droge seizoen soms zomaar afsluit van ons gedeelde waterreservoir.

Omdat onze stichting dit jaar 15! jaar bestaat, en u allen ons zo heeft gesteund in de afgelopen jaren, ontvangt u een kleine attentie bij deze nieuwsbrief. Gemaakt door de dames uit ons atelier met de restjes van de gekleurde raffia die over waren van de bestelling manden van afgelopen jaar.

Vergeet niet af en toe op onze site www.madalief.nl en www.facebook.com/StichtingMadalief te kijken. Dit kan ook als u zelf geen facebook-pagina heeft. Hierop verschijnt regelmatig het laatste nieuws!

Zoals altijd sluiten we af met een dankwoord voor al uw steun, want zonder u zouden wij al ons goede werk niet kunnen doen!

Met vriendelijke groet,
Remi, Marlies, Ingrid, Monique en Thea



